

Jezus laat zien dat God geen afzijdige en boze Rechter is, die erop uit is om ons te veroordelen. God de Vader gaf ons uit vrije wil en van harte zijn Zoon om onze Redder en Heer te zijn (Joh. 3:16-17). Nadat Jezus' aardse werk gedaan was, zond Hij, samen met de Vader, de Heilige Geest om Gods liefde in onze harten te brengen, ons te veranderen en te leiden op de weg die naar een overvloedig leven leidt.

*Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
(Romeinen 5:5)*

Wat moeten wij doen?

Je hoeft niets te doen om Gods geschenk van genade te verdienen (Efeziërs 2:8-9), maar zoals elk geschenk, wordt het gegeven om te ontvangen. Hoe ontvang je Gods geschenk? Kijk naar wat Jezus zei:

*“Het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws!”
(Marcus 1:15)*

Tot *inkeer* komen betekent dat je gedachten veranderen – je stopt met vertrouwen op valse hoop, veiligheid en identiteit, en gaat vertrouwen op God, je hoop stellen op Jezus en zijn Koninkrijk (heerschappij) van vrede, vreugde en harmonie. Tot inkeer komen betekent dat je stopt met leven in de duisternis van zonde en begint te leven in het licht van Gods liefde en vergeving.

Geloven is, alles wat je bent en hebt toevertrouwen aan Jezus, Zijn weg van liefde volgen, groeien in je relatie met Hem.

*[Jezus zei] “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”
(Lucas 10:27)*

Je kunt beginnen met Jezus en zijn weg van liefde te volgen door een eenvoudig gebed zoals dit:

Dank U, hemelse Vader, dat U van mij houdt. Dank U dat ik uw kind mag zijn. Dank u voor het zenden van Uw Zoon Jezus om mijn Redder te zijn en om al mijn schuld en schaamte weg te nemen. Dank U voor de liefde en vergeving die U mij hebt getoond in Jezus.

Dank U lieve God voor het zenden van de Heilige Geest om in mijn hart te wonen. Kom Heilige Geest – leidt mij in de waarheid.

Leer mij God en anderen lief te hebben en sterk me in het volgen van de weg van Jezus.

In Jezus' naam bid ik dit. Amen.

Door op deze manier met God te communiceren in gebed, ga je nu een levenslange reis aan met de Vader, Zoon en Heilige Geest – een reis die je leven stap voor stap zal veranderen. Door de Heilige Geest, zal Jezus je leiden om samen met anderen God te volgen en te aanbidden in navolging van Zijn geschreven Woord, de Bijbel. Je bent niet alleen.

Dat is het goede nieuws – voor jou en iedereen!

Deze folder is beschikbaar gesteld door Grace Communion International. Om één van de gemeenten in jouw gebied te vinden, ga naar www.gracecommunion.nl
email: GCI.nederland@Gmail.com.

Om meer te leren over Gods goede nieuws voor jou en alle mensen, ga naar <http://www.gci.org/gospel/everyone>.

Alle Bijbelteksten komen uit De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Goed Nieuws voor Iedereen!



**Grace Communion
International**

Living and sharing the gospel

Goed Nieuws voor Iedereen!

[Jezus zei] “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”
(Lucas 4:18-19)

God de Vader zond Zijn enige Zoon Jezus om ons te laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Jezus verkondigde niet alleen dat goede nieuws (het evangelie), Hij is het goede nieuws voor alle mensen, ook voor jou!

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Joh. 3:16)

Alleen Jezus kan ons leren over Gods liefde, omdat alleen Hij, als Gods eeuwige Zoon, de Vader persoonlijk en voor altijd kent (Mat. 11:27). Door zijn woorden en daden, in de Bijbel voor ons opgeschreven, leert Jezus dat God onze liefdevolle Vader is en dat wij zijn geliefde kinderen zijn.

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.
(1 Joh. 3:1)

Voor Hij de aarde schiep, besloot onze hemelse Vader ons als zijn geliefde kinderen te scheppen – om ons aan te nemen in zijn gezin, waar we zouden leven in volmaakte relatie met God en met elkaar.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
(Efeziërs 1:3-6)

Hoewel het altijd Gods plan is geweest om ons aan te nemen, rebelleerden wij mensen (te beginnen met de eerste mensen) tegen dat plan, en de hele schepping lijdt sindsdien onder de effecten van die zonde.

Vasthoudend aan Zijn plan om ons als zijn kinderen aan te nemen, zond God de Vader uit genade Zijn Zoon om onder ons te wonen als één van ons. Eén van hart en geest met de Vader, kwam Jezus uit vrije wil en van harte om voor eeuwig met ons samen te zijn.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
(Joh. 1:14)

En als mens verschenen, heeft hij [Jezus] zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
(Filippenzen 2:7-8)

Als onze vertegenwoordiger, leefde Jezus een leven van volmaakte liefde, geloof en gehoorzaamheid zodat wij allemaal verzoend kunnen worden met God en gered worden van de zonde, dood en de macht van het kwaad. Jezus kwam om het kwaad en haar verwoestende effecten ongedaan te maken en uiteindelijk alles goed te maken.

Hoewel we geschapen werden voor een diepe en blijvende relatie met God, vertrouwen we geen van allen van nature God en zijn liefde. In meer of mindere mate, hebben we er allemaal voor gekozen om God en zijn goede plan voor ons leven te negeren.

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God ...
(Romeinen3:23)

In plaats van op God te vertrouwen en leven van Hem te ontvangen, hebben we gezocht naar leven, liefde, zin en veiligheid op onze voorwaarden. Het gevolg is de wereld waar we nu in leven. Hoewel er om ons heen nog steeds tekenen zijn van Gods goede schepping, lijken dingen vaker wel dan niet hopeloos, verloren, niet meer te repareren.

Maar God gaf zijn oorspronkelijke bedoeling voor zijn schepping niet op. Hij besloot in te grijpen om haar te redden - ten koste van Zichzelf en ondanks weerstand van hen van wie Hij houdt. God nam de persoonlijke verantwoordelijkheid voor al het kwaad dat wij gedaan hebben en dat tegen ons gedaan is, door alles te doen wat nodig was om zijn hele schepping te vernieuwen.

Ondanks het feit dat wij allemaal gefaald en gezondigd hebben, toonde God zijn grote liefde voor ons door Zijn geliefde Zoon Jezus te sturen om aan het kruis te sterven door de handen van slechte mannen. Jezus gaf Zijn leven bereidwillig en zelfs vreugdevol in ruil voor onze gebroken en verwrongen levens.

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
(Romeinen 5:8)

Alleen Jezus' leven kon de dood overwinnen die de hele mensheid had overgenomen. Alleen Jezus, de eeuwige Zoon van God, kon onze gebroken relatie met God herstellen. Maar de prijs die de Vader, Zoon en Heilige Geest betaalden om ons van onszelf, de zonde en de dood te redden, was het zeker waard.

Voor ons overwon Jezus de dood en het kwaad, en stond op uit de dood om nooit meer te sterven. In Hem is onze relatie met God hersteld. In Hem zullen we voor eeuwig leven.

Na zijn wonderbaarlijke opstanding, ging Jezus terug naar Zijn Vader met de belofte dat Hij op een dag terug zou keren naar de aarde om een nieuwe hemel en aarde te brengen waar alles goed is. Tot die tijd, bereidt Hij voor ons een plaats zodat wij, hersteld voor Gods hart, eeuwig mogen leven in het huis van onze liefdevolle en genadige hemelse Vader.

[Jezus zei] “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.”
(Joh. 14:2-3)
