

Gods gedachten over ons!



Veel mensen denken dat God zo'n beetje de hele dag bezig is met het beoordelen van hun gedrag. "Eens kijken wat mijn kinderen nu weer doen en wat daar nog aan veranderd moet worden!" Ze zien God als een overbezorgde Vader die zijn kinderen geen seconde uit het oog verliest en vooral gericht is op alles wat nog te corrigeren of te verbeteren valt.

Niets is echter minder waar. Toen het volk Juda - na ongehoorzaamheid aan God! - was veroordeeld tot ballingschap, schreef God ze een brief waarin Hij zijn volk bemoedigde en opriep om vol te houden. De woorden in de brief getuigen van zijn liefde voor al zijn kinderen - wat ze ook gedaan hebben. Hij moedigde de joden aan geduld te hebben. "Gebruik de tijd in Babel nuttig, bouw huizen en leg tuinen aan. En zoek de vrede voor de stad waar jullie nu zijn, want in haar vrede zal ook uw vrede gelegen zijn."

De ballingschap, zal niet eeuwig duren, vervolgde God de brief aan zijn volk, en ook al zijn jullie in een vreemd land; Ik

zal voor jullie zorgen, wat anderen daar ook over zeggen (Jer. 29:4-10). God begrijpt dat zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons, mensen, moeilijk te begrijpen is, en daarom legt Hij in vers 11 nadrukkelijk aan zijn kinderen uit dat Hij hen ècht geen rottijd of ongeluk toewent: "Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester; gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven" (Jer. 29:11).

Gedachten van Vrede

Zoals God toen over de kinderen van zijn volk Juda dacht, zo denkt Hij nu over ons. Ook over ons koestert Hij gedachten van vrede. Hij heeft ons lief. Als Hij aan ons denkt, denkt Hij dààraan - niet aan onze fouten. Het vuil dat aan ons kleeft, is wat Hem betreft al afgewassen. Als Hij aan ons denkt - en dat doet Hij dag en nacht - ziet Hij ons aan door de ogen van zijn liefde. Zijn liefde is tijdloos en eeuwig.

Hij ziet ons dus niet alleen aan zoals wij nu zijn - met wellicht nog zoveel zonden en gebreken - maar Hij ziet ook al hoe wij zullen zijn als zijn werk in ons straks voltooid zal zijn. Hij weet hoe goed - hoe volmaakt! - het met ons af zal afopen. En Hij verheugt zich daar nu al in! God verlangt ernaar dat met ons te delen. Hij wil dat wij ons zelf kunnen zien zoals Hij ons ziet: door de bril van zijn liefde en met zijn hoopvolle toekomst voor ogen! God houdt van ons.

Hij is "onze God en wij zijn Zijn volk" (2 Kor. 6:16). Wat andere mensen ook

mogen zeggen. Wat we daar zelf ook van mogen denken. En wie we ook zijn. Zelf denken we misschien dat we niet zo leuk, knap of intelligent zijn als andere mensen, maar dat is een leugen. God zelf heeft ons gemaakt - met aandacht, precisie en liefde. Als Hij ons leuker, knapper of intelligenter had willen hebben, had Hij ons echt wel zo gemaakt. Het enige wat ons als zijn schepsel nog ontbreekt - maar dat geldt voor ons allemaal, hoe geweldig of knap we ook zijn - is zijn Geest! Gods Geest die ons vult, door ons stroomt en via ons werkt! Door die Geest zullen we gaan stralen van liefde, zullen we een verkwikkend beekje zijn voor de mensen om ons heen en zullen we een klein beetje van het Paradijs op deze aarde weer tot leven kunnen wekken.

Kostbare gedachten

Het is geen wonder dat David een loflied zong over de wonderbare manier waarop God hem gemaakt had en daaraan toevoegde: "Hoe kostelijk zijn mij uw *gedachten*, o God!" (Ps. 139:17). Gods gedachten zijn hartverwarmend voor mensen die zichzelf misschien altijd als 'minder hebben gezien. Ze zijn een troost voor mensen die in hun leven te weinig liefde hebben gekend. En ze zorgen voor de vervulling van ieder mens die op zoek is naar zijn uiteindelijke bestemming.

Gods gedachten zijn zo groot en talrijk (vers 18) dat ze ons voortdurend tot steun kunnen zijn: om ons ervan te doordringen hoe belangrijk wij zijn in de ogen van de God die ons zo 'wonderbaar'

gemaakt laten God heeft. Om ons te ervaren dat nu dag en nacht bij ons is. Dat Hij ons 'van achteren' en 'van voren' omgeeft. Om ons te laten weten dat Hij voor ons zorgt, ons leidt op ons pad, vastgrijpt als we voor licht zorgt als het donker wordt (Ps. 39:1-16).



Zoals God denkt over ons - met gedachten van vrede en vol verlangen om ons een hoopvolle toekomst te geven - zo moeten wij ook gaan denken over ons zelf én over anderen. God roept ons op zijn inspirerende voorbeeld te volgen. "Bedenk het goede", laat Hij ons via Paulus weten, dat wil zeggen: "Al wat waar is, al wat waardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!" (Fil. 4:8).

Zijn werkelijkheid

Dat klinkt misschien een beetje alsof we van God niet realistisch mogen zijn, alsof we de problemen in ons leven moeten ontkennen. Maar het tegendeel is waar. God wil juist dat we heel realistisch worden: Hij wil dat we zijn werkelijkheid in alle facetten leren kennen! Net als Juda hebben wij vaak

het gevoel dat we slechts ballingen zijn, we zijn vreemdelingen en bijwoners hier op aarde.

En net als Juda hebben we soms het gevoel dat God ons hier alleen laat. Maar dat is niet zo. En dat zullen we gaan beseffen als we oog gaan krijgen voor Gods werkelijkheid. Zijn werkelijkheid ziet namelijk niet alleen de puinhopen van het nu, maar vooral de vreugde van morgen. Paulus roept ons dus op net als God te denken. Dat wil zeggen: aan de dingen die boven zijn - die bij God horen. Want daar horen wij ook (Kol. 3:2-3)!

Als we het goede bedenken, zijn we in staat ons oog te richten op God, in plaats van op de wereld. En zullen we zijn gedachten kunnen voelen. Zijn gedachten van vrede en zijn verlangen voor een hoopvolle toekomst. En we zullen kunnen juichen en lofzingen om al het goede wat God al gedaan heeft, op dit moment doet en nog zal doen!

Onthoud daarom dat God de volgende woorden ook tegen jou zegt: "Vrees niet! Ik heb je verlost - je bent van Mij! Als je door water trekt, ben Ik met je. Als je door rivieren gaat, zul je niet wegspoelen. Als je door vuur gaat, zul je niet verteren en geen vlam zal jou verbranden. Want Ik, de Here, ben jouw God! Ik heb je verlost en je bent kostbaar in Mijn ogen en hooggeschat. Ik heb je lief! Dus vrees niet, want Ik ben met je" (Jes. 43:1-5).

Grace Communion International Nederland en Vlaanderen

Postbus 1505, 1300 BM Almere
email: info@gracecommunion.nl
www.gracecommunion.nl
onderdeel Grace Communion International www.gci.org



Gemeente Leeuwarden

Voorganger Matendo Makoti
tel. 0588-795431. Zondag 14.30 uur.
De Oase, Weideflora 142
8935 GV Leeuwarden

Gemeente Almere

Voorganger Frans Danenberg
tel. 036-5304645. Zondag, 11.00 uur
Het Kompas, Binnenkruierstraat 5,
1333 EC Almere

Gemeente de Hoeksteen

Voorganger Hans de Moei
tel. 0344-624177. Zondag 10.00-11.30 uur,
zalencentrum 'De Avezathen',
Daver 46, Kerk-Avezaath

Gemeente Zwolle

pastoraal coördinator Gerrit Kemna
tel. 06.12.78.74.22 / 0575-520862
zaterdag, 14.30 uur in de Bazuin,
Jupiterlaan 8a, Zwolle.

Gemeente Tilburg

pastoraal team o.l.v. Ada Hoes
tel. 013-4670761, zondag 10.00 uur,
Joannes Zwijsen Zorgcentrum
Burg. Brokxlaan 1407, Tilburg

Gemeente Antwerpen

Voorganger Ivo Cuypers, tel. 011-541482
zaterdag, 10.30 uur,
Wijkgebouw het Spieken,
Hanegraeffstraat 5,
Linkeroever, Antwerpen