

de Volwassendoop

Van dood naar leven, van wanhoop naar hoop. Van verloren naar gered, van slavernij naar vrijheid. Je gaat als ter dood veroordeelde het watergraf in, om er als eeuwig gelukkig mens weer uit te komen!

Dat is, in wezen, de doop. Het is het afleggen van alles wat fout aan ons is en het begin van ons nieuwe leven met God. Jezus zei: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden!" (Mark. 16:16). In dit foldertje gaan we verder in op de betekenis van de doop en de manier van dopen die onze groep gelovigen hanteert.

De doop is een gevolg van berouw en bekering. Van het inzicht dat we onze Schepper al die tijd hebben genegeerd en onze eigen weg hebben



gekozen. Die weg is een onheilige en onjuiste weg en daarmee hebben we God en onszelf te kort gedaan. De doop laat zien hoe zondig dat is - we verdienen te sterven - maar het geeft ook hoop: we komen uit het waterbad te voorschijn als nieuwe mensen.

Niet langer geschapen naar het beeld van de eerste Adam (Gen. 5:3), maar naar het beeld van de tweede Adam, Jezus Christus (1 Kor. 15:45). Doordat Jezus aan het kruis de straf voor onze zonden droeg, ontvangen wij vergeving en kunnen wij met God verzoend worden. Doordat Jezus opstond uit de dood, ontvangen ook wij een nieuw en eigen leven. Met de doop aanvaarden we Christus als onze Verlosser.

De doop symboliseert de begraving van het 'oude ik'. In het Nieuwe Testament is het Griekse woord voor dopen baptizo. De letterlijke betekenis daarvan is 'onderdompelen'. De apostel Paulus schreef: "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus

Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen" Rom. 6:3-4).

De doop door onderdompeling laat dit beeld heel duidelijk zien: we gaan het watergraf in als oude mens en komen er vernieuwd uit. De doop vervult ons met grote dankbaarheid voor Christus. Hij is het die ons oude leven heeft weggedaan en ons een nieuw leven geeft.

Symbol

Sommige mensen denken dat het voldoende is om Christus te aanvaarden en datje eigenlijk niet gedoopt hoeft te worden. "Het is maar een symbool," zeggen ze. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om je hart: je moet berouw en bekering hebben en je zelf volledig aan God willen toevertrouwen. Maar wie dat doet, zal ook alles willen doen wat God van hem vraagt.

En God vraagt van ons dat we gedoopt worden. Petrus zei op de Pinksterdag: "Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen" (Hand. 2:38). Later gebod Jezus zijn discipelen: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes" (Matt. 28:19).

Deze verzen laten zien dat de doop een onmisbare stap is voor het krijgen van vergeving en het ontvangen van behoud. Het is echter niet de doop zelf die ons behoudt. Petrus schreef dat de doop ons behoudt "door de opstanding van Jezus Christus" (1 Pet. 3:21). Fysiek water kan vuil van ons lichaam afwassen, maar het kan ons niet innerlijk reinigen of behouden. Christus kan dat wel en door ons te dopen laten we zien dat we in Hem geloven.

Lid van een Kerk?

Als je je laat dopen, betekent dit niet dat je meteen lid bent van een kerk of zo. De doop maakt je lid van het lichaam van Christus, niet van een organisatie. Romeinen 6:3 zegt het zo: "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?"

We worden gedoopt "in Christus Jezus". Niet in een kerk. De Bijbel verklaart nader: "Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden" (1 Kor. 12:13-14). Door de doop worden wij deel van de Kerk van God - van het lichaam van Christus. Dat betekent dat iemand zichzelf niet kan dopen - het moet gedaan worden binnen de context van de christelijke geloofsgemeenschap. Na de doop worden altijd de handen opgelegd om God te vragen de bekeerling zijn Heilige Geest te schenken (Hand. 2:38). Door die Geest word je wedergeboren.

Pas gedoopte christenen zullen onder leiding van de Geest groeien "in de genade en kennis van Jezus Christus" (2 Petr. 3:18). Geleidelijk worden zij veranderd door de vernieuwing van hun denken (Rom. 21-2). Zij beginnen de 'vrucht' van de goddelijke natuur te dragen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22).

Met de hulp van Gods Geest begint de gelovige volgens Gods wil te leven (Matt. 4:4). Hij zal zich steeds meer overgeven aan God en steeds meer gaan leven zoals Christus dat deed (Fil. 2:5). De apostel Paulus schreef: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon."

Dopen van minderjarigen

De doop is een daad van geloof en het gevolg van oprecht berouw en oprechte bekering. Het is een verbintenis voor het leven en geeft aan dat iemand God echt wil gehoorzamen en liefhebben.

Het dopen van een minderjarige is een beslissing waarbij de dienaar, de ouders en de jongere betrokken zijn. Wij zouden een minderjarige niet dopen als de ouders vinden dat hun kind er nog niet klaar voor is.

We zouden het wel doen als de ouders het goedkeuren en als ook de dienaar denkt dat het kind gelooft in Christus en dat heeft beleeden. Het is immers juist om ieder persoon te dopen die geloof heeft in Christus als Heer en Redder. De GCI doet niet aan kinderdoop. In onze traditie hebben we een aparte ceremonie voor jonge kinderen — de kinderzegening. Daarbij leggen we de handen op het kind en vragen we om Gods interventie, bescherming en zegen — zonder het gebruik van water.



In het zeldzame geval waarin een lid echt de waterdoop voor het kind wil, kan de dienaar uitleggen dat kinderdoop niet past in onze traditie en hij zou kunnen verwijzen naar een kerk waar dat wel gebruikelijk is. De dienaar kan eventueel bij die doop aanwezig zijn om de ouders te ondersteunen, ook al valt het buiten onze traditie. Tot op heden is er nog geen sprake van dergelijke verzoeken

Hoe volmaakt moet je zijn?

Sommige mensen denken dat ze eerst hun slechte gewoonten afgeleerd moeten hebben voor ze zich mogen laten dopen. Maar dat is nu niet nodig: de doop is het *begin* van het christelijk leven, niet het einde. Met de doop

geef je juist aan dat je weet dat je *niet* volmaakt bent, maar graag Gods hulp wil om je door Hem te laten vervolmaken. Onze zonden en slechte gewoonten kunnen we ook niet zelf overwinnen.

We hebben God daarbij nodig en God belooft dat Hij ons van de ketenen van de zonden zal bevrijden. Dat is nu net wat met de doop gesymboliseerd wordt. Het is geweldig dat God ons met een schone lei laat beginnen en we met zijn hulp onze bestemming als mens mogen vinden. Daartoe is wel nodig dat we naar God gaan luisteren en ons leven aan Hem geven.

De rol van de Kerk

Door de doop word je dus lid van het lichaam van Christus; je gaat tot de gemeenschap van gelovigen behoren. Het contact met andere gelovigen is heel belangrijk: samen met hen ben je geroepen Gods werk te doen en je hebt elkaar nodig vanwege elkaars gaven, om elkaar op te bouwen en elkaar te bemoedigen, te troosten en aan te sporen. Bovendien zul je straks samen met hen de eeuwigheid doorbrengen en als koningen en priesters regeren.

Sommige mensen vinden dat zij geen kerk of dienaar nodig hebben. Ze kunnen het wel alleen. De Bijbel leert echter duidelijk dat christen-zijn geen solosport is: “Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommige dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen” (Hebr. 10:24-25). Hoewel veel kerken fouten maken, is de kerk geen uitvinding van mensen maar van Christus. Hij zei dat Hij zijn gemeente zou bouwen (Mat. 16:18). Hij wil dat we elkaar lief hebben en de mensen laten zien hoe Hij het leven met elkaar bedoeld heeft. In feite zijn kerken dorpjes van zijn koninkrijk die een bron van hoop en zegen kunnen betekenen voor de wereld om hen heen.

Grace Communion International Nederland en Vlaanderen

Postbus 1505, 1300 BM Almere
email: info@gracecommunion.nl
www.gracecommunion.nl
onderdeel Grace Communion
International www.gci.org



Gemeente Leeuwarden

Voorganger Matendo Makoti
tel. 0588-795431.
Zondag 14.30 uur.
De Oase, Weideflora 142
8935 GV Leeuwarden

Gemeente Almere

Voorganger Frans Danenberg
tel. 036-5304645. Zondag, 11.00 uur
Het Kompas, Binnenkruierstraat 5,
1333 EC Almere

Gemeente de Hoeksteen

Voorganger Hans de Moei
tel. 0344-624177.
Zondag 10.00-11.30 uur,
zalencentrum ‘De Avezathen’,
Daver 46, Kerk-Avezaath

Gemeente Zwolle

pastoraal coördinator Gerrit Kemna
tel. 06.12.78.74.22 / 0575-520862
zaterdag, 14.30 uur in de Bazuin,
Jupiterlaan 8a, Zwolle.

Gemeente Tilburg

pastoraal team o.l.v. Ada Hoes
tel. 013-4670761, zondag 10.00 uur,
Joannes Zwijsen Zorgcentrum
Burg. Brokxlaan 1407, Tilburg

Gemeente Antwerpen

Voorganger Ivo Cuypers, tel. 011-541482
zaterdag, 10.30 uur,
Wijkgebouw het Spieken,
Hanegraeffstraat 5,
Linkeroever, Antwerpen