

Een Roep Om Hulp

Vorig jaar raakte Mike Vilhauer verdwaald tijdens het wandelen in de buurt van Sacramento. Hij dwaalde van het pad af en plotseling beseft hij dat hij de weg terug niet meer kon vinden. Omdat de zon onderging kroop Mike onder wat beschutting – en de volgende vijf dagen verweerde hij zich tegen slecht weer, vocht tegen honger en sloeg zelfs een boze Californische veelvraat van zich af! Maar naarmate hij steeds zwakker werd, begon hij te geloven dat hij nooit zou worden gered.

Heeft u zich ooit zó gevoeld? Alsof u hopeloos verdwaald bent? We gaan allemaal soms door moeilijke tijden. En als ik me dan zo begin te voelen, open ik mijn bijbel en kijk in de Psalmen. Als er iemand weet hoe het voelt om verdwaald, overweldigd en verlaten te zijn, is het koning David wel. Kijk eens hoe hij dat beschrijft in Psalm 22:

"Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 'Mijn God!' roep ik overdag, en U antwoordt niet, 's nachts, en ik vind geen rust. ... Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord." (Psalm 22:1-3; 22:17 NBV)

Wat David hier voelde, wordt ook wel "de Donkere Nacht van de Ziel" genoemd, een term bedacht door een 16de-eeuwse katholieke mysticus, sint Johannes van het Kruis. Nu dat algemeen wordt erkend door geleerden over de hele wereld, wordt deze term zelfs door scenario schrijvers in Hollywood gebruikt. Het is dat punt in de film waarop de held voelt dat er geen hoop meer is. Maar dat is niet waar het Bijbelse verhaal eindigt. Luister hoe David zijn Psalm beëindigt:

"Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, Hij wendt Zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep." (Psalm 22:25)

Ik houd van dat laatste vers, over het hulpgeroep. Het is een waarheid die we nooit mogen vergeten. Mike Vilhauer deed dat beslist niet. In plaats daarvan maakte hij een 2,40 m. lang teken met de tekst: "HELP" Een reddingsteam zag het en konden zijn leven redden. De volgende keer dat we ons verlaten, overweldigd of eenzaam voelen, vergeet dan niet dat onze drie-ene God trouw naar ons luistert als we een beroep op Hem doen. Hij zal ons nooit in de steek laten of ons verlaten. En dat is een belofte waar we op kunnen rekenen.

Dit zegt Joseph Tkach die van het LEVEN spreekt.