

Nieuwsbrief 2019 Grace Communion International Nederland en Vlaanderen.

Geachte lezer,

Binnen onze denominatie in Nederland en Vlaanderen zijn we bezig te (her)ontdekken wat een gezonde kerk eigenlijk is. Daar willen we zes maanden bij stilstaan, zien welke verbeteringen of veranderingen we moeten aanbrengen en dan ons weer concentreren op andere zaken, zoals het planten van huisgroepen, in onze terminologie "fellowshipgroepen".

Deze groepen zijn informeler van karakter, hebben een andere opstelling van stoelen en zijn meer interactief van karakter.

Gemeenschap (fellowship) die in de Bijbel wordt beschreven, omvat alle dingen met elkaar: liefde, dienen, verzorgen, onderwijzen, dienen, vermanen, verhogen, opbouwen en elkaar verdragen.

Bijbelse gemeenschap gaat over het delen van ons leven met mede-kerkliden, waardoor de eenvoudigste en diepste aspecten van onze dagen met elkaar kunnen worden verstrengeld. Niemand is bedoeld om het christelijke leven in afzondering te leiden, en de eenzame christen zal net zo waarschijnlijk in eenzaamheid verwelken als in ongehoorzaamheid.

Een gezonde kerk doet ons beseffen dat er alleen het Hoofd Jezus Christus volkomen geestelijke gezond is, en we naar Hem opkijken hoe we Zijn wil mogen ontdekken en mogen verbeteren in het volgen van Hem. Het is in ieder geval een kerk die naar boven is gericht, naar binnen, en naar buiten. Het goede nieuws houden we niet voor onszelf maar zijn bereid het te delen.

Evangelisatie

Bijbelse evangelisatie is een onderdeel van een gezonde kerk, als we ons richten op onze naasten en waar behoefte is aan het Goede Nieuws. We begrijpen daarbij dat het Gods missie is en dat wij daarbij aan mogen sluiten.

Het woord 'kerk' komt van een Grieks woord dat 'een verzameling geroepenen' betekent. Het geeft aan dat voordat een kerk zich ooit daadwerkelijk kan verzamelen, de mensen eerst de oproep moeten horen om dat te doen. Zoals Paulus in Romeinen 10: 14-15 vroeg: 'Hoe kunnen ze geloven in degene van wie ze niet hebben gehoord? En hoe kunnen ze horen zonder dat iemand tot hen predikt?'

Kerken worden gebouwd door de vurige, getrouwe verkondiging van Christus en hem gekruisigd. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk om een spreekbuis van Christus te zijn, die iedereen roept die tot bekering en nieuw leven zou komen. Maar de wandeling van de nieuwe gelovige eindigt niet wanneer zij de oproep beantwoorden. Inderdaad, het is pas net begonnen.

We doen dat ook in de praktijk door naar onze naaste om te zien, door straatevangelisatie en door uitdelen van maaltijden aan armen, en kleding in de voedselbank. En antwoord te geven aan ieder die ons vraagt naar de hoop die in ons is: het eeuwige leven.

We zijn niet wanhopig op zoek naar mensen om het Goede nieuws te vertellen, maar waar gelegenheid is schromen we niet, maar altijd om met respect te getuigen. In de toekomst openbaart de Bijbel ons, zullen allen die nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben, opstaan uit de doden, Hem leren kennen en kunnen kiezen Hem te volgen. (zie boek Openbaring tweede opstanding)

We bidden U Gods zegen toe!

Graag tot de volgende editie van gezonde kerk!

Hartelijke groet, F.T.J. Danenberg, Landelijk voorganger Grace Communion International

Email: [f\\_t\\_jdanenberg@hotmail.com](mailto:f_t_jdanenberg@hotmail.com)