

Bijbelstudie

Hebreeën 4:12 – Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Het allerbelangrijkste in ons leven, is onze relatie met God. God leren kennen, met Hem omgaan en ervaren hoe Hij met ons omgaat, daar draait ons leven om.

Ons geloof gaat niet puur over verstandelijke feiten, die we hebben aangenomen, waardoor we betere mensen kunnen worden of zelfs eeuwig kunnen leven.

Het gaat in de allereerste plaats over onze relatie met God; met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Johannes 17:3).

Doel van Bijbelstudie

God leren kennen is dan ook het allerbelangrijkste doel van Bijbelstudie. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest geschreven. De Heilige Geest heeft door tal van verschillende mensen in diverse tijdperken gewerkt, om de geschriften te laten ontstaan. Hij heeft het samenstellen van de Bijbel geleid, en het doorgeven van generatie op generatie beschermd.

Maar ook om de Bijbel te kunnen begrijpen hebben wij de leiding van de Heilige Geest nodig. Zonder dat de Heilige Geest tot ons spreekt, blijven de woorden van de Bijbel enkel woorden.

Door de Heilige Geest spreekt God echter vandaag de dag *rechtstreeks* tot ons wanneer wij de woorden van de Bijbel gaan lezen. Dan worden het *levende* woorden. God heeft door de Heilige Geest daadwerkelijk contact met ons op dat moment.

God kent ons volkomen, en je mag dus ontvankelijk en nederig verwachten dat Hij persoonlijk met je gaat spreken, als je de Bijbel gaat lezen.

Jouw houding; ontvankelijk, vol vertrouwen op God, te willen luisteren en volgen wat Hij je vandaag te zeggen heeft, zorgt ervoor dat je kunt ontvangen wat God jou wil geven. God dwingt je immers niet in een relatie.

Zonder dat de Heilige Geest tot je spreekt, kun je dus geen geestelijke opbouw ontvangen. Puur de woorden van de Bijbel bestuderen om kennis op te doen, is dan ook niet de hoofdreden waarom wij Bijbelstudie doen. We doen in de eerste plaats Bijbelstudie, om God met ons te horen spreken.

Jezus is het Woord

In het Oude Testament werd vooruitgezien naar de komst van Jezus, die het levende Woord van God is. Jezus is de Auteur van de Bijbel, en is Gods Woord *in levende lijve*.

“Wanneer de auteur van de Schrift opduikt, moeten we stoppen Jezus te verklaren in termen van ons begrip van de Schrift en dienen we de geschreven woorden te verklaren in termen van Jezus, het Levende Woord .” (De Schrift, Gods geschenk, blz 10)

Jezus zelf toont ons, hoe wij de Bijbel moeten lezen en begrijpen, want Hij is er zelf de Auteur van.

En Hij vertelt ons, dat het Oude Testament naar Hem vooruitwees, op talloze manieren. De Evangelieën zijn voor ons het centrale punt, omdat hierin Jezus geopenbaard wordt; Zijn geboorte, leven, sterven en opstanding. En de brieven werken verder uit, wie Jezus is, en wat dit voor ons betekent.

Richtlijnen voor het eerbiedig, in geloof benaderen van de Schrift onder gebed

1. We hebben een verlangen nodig om door God te willen worden aangesproken. Daarom is het goed Bijbelstudie te beginnen met gebed.
2. We luisteren als Gods kinderen, als Zijn schapen (niet als Zijn adviseurs of als wetenschappers).
3. We vertrouwen dat God tot ons kan doordringen en zal geven wat wij nodig hebben. Dus we vertrouwen op Hem, en niet op onze Bijbelstudie technieken.
4. We vertrouwen dat Hij ons in staat zal stellen om te volgen waarheen Hij ons leidt.
5. God bepaalt wat wij nodig hebben, dus het gaat niet in de eerste plaats erom dat wij antwoorden krijgen op *onze* vragen, maar dat wij gevormd worden zoals Hij het wil.
6. Als we lezen, stellen we eerst en vooral de vraag: “Wie bent U Heer?” “Wat vertelt U in dit Bijbelgedeelte over Uzelf?” Overige vragen komen op de tweede plaats.
7. We leren onderscheiden wat God van ons vraagt om te doen, als we beter Gods karakter, doel en streven leren kennen. We kunnen pas

gehoorzamen, als we weten Wie we gehoorzamen. Dus eerst God leren kennen, dan pas begrijpen wat we moeten doen.

8. Centraal in onze studie en begrip van de gehele Bijbel, horen de Persoon en daden van Jezus te zijn, zoals die in de hele Bijbel voorkomen, en vooral in de Evangelien.
9. Van daaruit kunnen we kijken naar de wisselwerking tussen Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Besteed veel aandacht aan de schriftgedeelten die hierover gaan, omdat je hierdoor God zoveel beter kunt leren kennen.

Richtlijnen voor het interpreteren van de Bijbel

1. Interpreteer elk vers in de context van het grote geheel (hoofdstuk, bijbelboek, hele Bijbel) en vooral vanuit wie Jezus is.
2. Interpreteer het onduidelijke in het licht van het duidelijke. Een enkel vers is niet geschikt om een hele leer aan op te hangen, maar begrijpen we juist in het licht van het grote geheel. En ook hier weer: Jezus is het centrum, van waaruit elk vers of idee wordt begrepen.
3. Interpreteer het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament

Verkeerde gewoonten afleren

1. Zelf een betekenis willen bedenken voor wat je leest is niet de goede benadering. God geeft door Zijn Heilige Geest betekenis aan wat je leest.
2. Zelf een context bedenken voor wat je leest. Dit gebeurt bijna vanzelf als je niet ontvankelijk bent voor de context die God je wil laten zien.
3. Neutraal en objectief willen lezen. God heeft een specifiek doel voor jou, Hij kent je en weet wat je nodig hebt in jouw leven en situatie. Dat mag je ontvangen.
4. Theoretisch en feitelijk willen lezen. Daar heb je niet zoveel aan; God wil een relatie met jou onderhouden via het lezen van de Bijbel.
5. God naar jouw ideeën willen zien. Je kunt God alleen kennen en begrijpen, wanneer God zelf zich aan je openbaart, en je mag het vertrouwen hebben, dat Hij dat wil en zal doen.
6. Lezen zonder bereidheid tot bekering en verzoening met God.
7. Feiten over God willen weten, in plaats van Hem in een relatie te leren kennen.
8. De Bijbel altijd letterlijk nemen, of altijd gevoelsmatig, of altijd figuurlijk etcetera. De woorden van de Bijbel zijn een middel, dat God gebruikt om ons iets duidelijk te maken over de werkelijkheid: wie Hij is, wat waar en goed is, wie wij zijn in relatie tot Hem. Dit doet Hij doordat de Heilige Geest met ons spreekt, als wij de woorden lezen. Dan begrijpen wij wie Hij is, en dat is niet aards te

begrijpen. De woorden verwijzen voorbij zichzelf en wijzen op werkelijkheden die veel groter zijn dan de woorden zelf. Tegelijkertijd kunnen we alleen door de woorden van de Bijbel tot deze geestelijke werkelijkheid komen. Daarom is de Bijbel onmisbaar.

9. Elk vers lezen met het idee: ik moet dit doen/worden. In plaats daarvan gaat het erom te lezen om te zien: "Dit vertelt God mij over Zichzelf". Als er dan een echte opdracht in de tekst staat, zul je die ook beter begrijpen en kunnen volgen.

Principes bij Bijbelstudie

1. Begrijp en waardeer de vorm waarin de Bijbel is geschreven; er zit historie in, literaire gedeelten, poëzie etcetera. Dit helpt mee om te begrijpen wat je leest, maar dit soort kennis mag niet belangrijker worden dan je ontvankelijkheid dat God tot je spreekt op dat moment.
2. Kennis van de bijbelse talen, en van de cultuur waarin Bijbelgedeelten zijn geschreven helpt ook voor een beter begrip.
3. Als je een opdracht ziet staan in de Bijbel, zoek dan eerst naar hetgeen God over Zichzelf vertelt, wat aan die opdracht vooraf gaat. Dat kan een paar verzen daarvoor zijn, maar kan ook het hele boek zijn waar de opdracht in staat. Bijvoorbeeld: Romeinen 12-16 geeft opdrachten, die rusten op de genade die in Romeinen 1-11 staat uitgewerkt.
4. Als je een waarschuwing ziet staan, realiseer je dan, dat deze uit Gods liefde wordt gegeven, en bedoeld is om te redden, niet omdat God het liefste wil straffen. De bedoeling van een waarschuwing is, dat wij ernaar luisteren, en zo de straf of negatieve gevolgen voorkomen worden.
5. Als je een daad ziet staan van God of van Zijn volk, zoek dan naar de woorden van God die hier bij horen, en bedenk niet zelf een reden voor die daad, maar zoek in de Bijbel naar de goddelijke verklaring voor die daad.
6. Het begrijpen van de Bijbel is een taak van de kerk als geheel, van het hele Lichaam van Christus over alle eeuwen. Wij hebben daarbij dus elkaar nodig en kunnen niet in ons eentje de hele Bijbel verklaren. Dit geeft ons als individuen ook bescherming en ondersteuning.

En als je te ziek bent...

Stel je voor dat je in het ziekenhuis terecht komt, of dement wordt, of een burn-out oploopt. Of een handicap hebt waardoor je de Bijbel niet of minder kunt lezen. Dan mag je erop vertrouwen, dat God, die jou volkomen kent, voor je zal zorgen, en een weg zal vinden om je te geven wat je nodig hebt. Dat wat je ontvangt voldoende zal zijn. Ook dan mag je

jezelf in vertrouwen aan God overgeven, en ontvankelijk zijn voor Hem, in de manieren waarin Hij voor jou voorziet.

Vragen:

- ⦿ Is deze wijze van bijbelstudie doen nieuw voor je?
- ⦿ Heeft ieder persoon op precies dezelfde manier een relatie met God denk je? Ervaart iedereen het op dezelfde manier?
- ⦿ Wie wil met ons delen, hoe je tijdens bijbelstudie relatie met God ervaart? Zien we verschillen bij elkaar?
- ⦿ Wat vind je lastig bij het doen van Bijbelstudie?
- ⦿ Hebben jullie ook tips voor elkaar?

Opdracht:

- ⦿ Tijdens je bijbelstudie de komende weken, richt je aandacht op je relatie met God: op Hem leren kennen, op Hem persoonlijk tot je horen spreken.
- ⦿ Noteer één of meerdere ervaringen hiermee, om een volgende keer met ons te kunnen delen.